

20 Rävlandaortens Biodlareförening 03

Töllsjö, Hindås, Bollebygd, Rävlanda, Hällingsjö och Sätla.



Bibladet, årgång 14:

Förtroendevalda	2	Saftmaja	11
Ordföranden har ordet	3	Medlemsförteckning	12
Program för Rävlandaortens bf	4	Sjuhärads Biodlare-distrikt	14
Program för Länsf och Mark	5	Verksamhetsberättelse	15
Biodling, kan det vara nå't?	6	Årsmötesprotokoll	16
Hälsning från Gästrikland	9	Statistik	18
Varroa i södra Mark	10	Annonser	19

Förtroendevalda

Styrelse:

Ordf.	Gert Claesson, Bollebygd	033-285547
Vice ordf.	Christer Berntsson, Rävlanda	0301-40116
Kassör	Monica Selling, Bollebygd	033-284802
Sekr.	Sigge Bodén, Bollebygd	033-285036
Ledamot	Leif Olausson, Rävlanda	0301-40120
Ersättare:	Gerhard Holgersson, Töllsjö	033-286208
	Roland Albrecht, Bollebygd	033-285834

Ombud till länsförbundets årsmöte:

	Leif Olausson, Rävlanda, Arnold Andreasson, Bollebygd, Sigge Bodén, Bollebygd.
Ersättare:	Roland Albrecht, Bollebygd, Lars-Inge Johansson, Bengt Olausson.

Revisorer:

	Gustav Gustavsson, Rävlanda	0301-44187
	Arne Lind, Hällingsjö	0301-32144
Ersättare:	Uno Carlsson, Rävlanda	0301-44040

Honungsbedömningskommitté:

Sammank.	Christer Berntsson, Rävlanda	0301-40116
	Leif Olausson, Rävlanda	0301-40120
	Lars-Inge Johansson, Töllsjö	033-287119

Valberedning:

Sammank.	Uno Carlsson, Rävlanda	0301-44040
	Sten Barton, Rävlanda	
	Arnold Andreasson, Bollebygd	033-284962

Bitillsyningsmän:

Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling:	Uno Carlsson, Rävlanda	0301-44040
Sätilla och Hyssna Församling:	Åke Ferm, Sätilla	0301-42326

Redaktion för detta Biblad:

Arnold Andreasson och Christer Berntsson.

Adress till föreningens hemsida på internet:

www1.tripnet.se/~arnold/ravlanda.htm

Ordföranden har ordet

Välkommen till årets biblad.

En positiv nyhet för året är att vi har startat en kurs i biodling med 7 stycken nya förväntansfulla biodlare. Den yngste kursdeltagaren går fortfarande i skolan, vilket kommer att föryngra biodlarkåren väsentligt.

Styrelsens målsättning är att vi ska få tag i biodlarfaddrar till samtliga nybörjare. Vi uppmanar medlemmarna att ställa upp som faddrar, vilket är ett bra sätt att hjälpa igång nya biodlare.

Vi ska också försöka visa upp oss med observationskupan vid de olika affärscentrum som finns inom föreningsområdet. Detta är kanske ett nytt sätt för att få tag i nya biodlare eftersom inte alla besöker hembyggsdagarna där vi redan finns representerade.

En mer negativ bild av biodling är att varroan närmar sig sakta men säkert. På grund av detta ska vi ha ett antal träffar med information om hur man behandlar drabbade samhällen. Målsättningen är att samtliga medlemmar ska ha kunskap om varroabekämpning innan biodlarsäsongen lider mot sitt slut.

Besök gärna vår grannförenings bigård på Hönekullen i Hajom. Tider för möten finns på sidan 5.

Gert Claesson

Dessutom:

- Glöm ej att rapportera uppställningsplats för bin till länsstyrelsen. Detta ska ske vart tredje år och nu är det dags igen. Det är särskilt viktigt nu när vi har varroan runt hörnet. Blankett finns i mars-numret av Bitidningen. Blanketter kommer även att finnas på vårt vårmöte

- Lotterivinster emottages tacksamt till våra Vår, Höst och Årsmöte.

Red.

Program för Rävlandaortens bf år 2003

Onsdagen den 26 mars kl 18.30. Vårmöte.

Orinto-stugan i Rävlanda.
Kjell Erik Andersson, Istorp, med 3-årig varroaerfarenhet och tips om småskalig odling av drottningar och avläggare. Se även separat artikel.
Lotteri, fika, mackor och toska. Tag gärna med lämpliga lotterivinster.

Torsdagen den 27 mars kl 19.00. Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke.

Erik Österlund: Det naturliga biet - avel i varroatider. Supé 100 kr.
Bindande anmälan om supé önskas senast 24 mars till Egon Andersson, 031 - 883877.

Söndagen den 25 maj kl 11.00. Vårbiträff.

Clois Serneberg, Ginkagården Björketorp. Tag med eget fika.
Praktisk vårundersökning av bisamhället.
Vägbeskrivning: Från Sätilla mot Fotskäl. Genom "Fotskäls centrum" och förbi kyrkan. Stor blå skylt "Ginkagården" mot vänster.

Söndagen den 15 juni kl 11.00. Biträff.

Bengt Olausson, Sundshult, Hindås.
Praktisk sommararbete i bigården. Mats Persson och Åke Ferm kommer att förevisa hur man diagnostisera nedfallsprov. Tag med eget fika.
Vägbeskrivning: Söder om rotundan i Hindås, kör mot Rävlanda, skyltar visar vägen.

Lördagen den 16 augusti kl 10.00 – 14.00. Bollebygds hembygdsdag.

Hedebergspark vid Vernergården.
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Onsdagen den 20 augusti kl 18.00. Höstmöte.

Johansson och Gunverth VVS, Rävlanda.
Fika, lotterier och allmänna diskussioner. Tag gärna med lämpliga lotterivinster.

Lördagen den 23 augusti kl 10.00-14.00. Biodlingens dag.

Gammelgården i Rävlanda.
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Söndagen den 16 november kl 14.00. Årsmöte.

RAIS stugan i Rävlanda. Särskild kallelse kommer.

Distriktets program 2003

Årsmöte lördag 15/2 kl. 10.00. Rångedala bygdegård.

Tisdag 18/3 kl. 18.30. Sparrehus.

Representant från skattemyndigheten redogör för skattereglerna.

Tisdag 8/4 kl. 18.30. Sparrehus.

Ingvar Carlsson, Sexdrega, talar om sin biodling.

Söndag 1/6 kl. 10.00. Sommarmöte hos Åke Ferm, Torrås Sätilla.

Tisdag 19/8 kl. 18.30. Sparrehus.

Se annons i Bitidningen.

Marks Härads bf 2003

Vintermöte tisdag 11 mars kl. 18.30. Baskagården Skene.

Björn Jacobsson, Tämta, talar om honungens behandling och om vad myndigheterna kräver av biodlaren.

Vår och upptaktsmöte måndag 19 maj kl. 18.30. Hönekullen Hajom.

Sedan samlas vi på Hönekullen varje måndag vid samma tid ända fram till den 29 september.

Årsmöte söndag 23 november kl. 14.00.

Kallelse skickas ut.



"Hallå, sover ni...". Leif Olausson genomför praktisk vårundersökning av bisamhälle.

Biodling, kan det vara nå't?

En kompis frågade mig, ”-Varför skaffar du husdjur som sticks och gör ont?” Ja, vad svarar man på den frågan när man just köpt sex samhällen av de mest sticklystna, folkilskna, vildparade ”mördarbin”, som bara väntar på att få sätta gadden i en ?

Min bibana började för ungefär två år sedan, en vän hade fått ett antal bisamhällen av sin svärfar och behövde därmed gå en kurs i biodling. Antar att svärfadern ville bli av med allt som sticks och djävlas i ett svep men det kanske skall vara osagt. I alla fall, kurser av detta slag och intresserade för är inte lätta att få tag på nuförtiden, vilket gjorde att studieförbundet körde en gratiskurs. Gratis är gott och bäge gick vi kursen. Funderingarna kläcktes att det vore nog trevligt med ett par samhällen. Tiden gick och en sommarmorgon ringer min vän, väcker mig givetvis och undrar om jag vill ha en svärm... Yrvaken och trött får jag ett ultimatum, bestäm dig inom en timme annars går svärmen till de sälla jaktmarkerna, så jag sa ja. Min sambo undrade försynt om jag var riktigt frisk, vilket jag inte var med tanke på gårdagen och vilket är mina galenskaper skulle upphöra, tydligen inte det här året i alla fall svarade jag och plockade ner min svärm från en rackarns hög gran. Tursamt nog hade min pappa en gammal gjuten kupa, från Livereds i Rävlanda, vilken även lämpar sig att utmärkt frakta bin i.

Den svärmen hamnade hos mina föräldrar och växte till sig under sommaren, på hösten fyllde den ut tio LN ramar och skulle invintras. Dags att köpa Bifor, anorak och ett par handskar. Under hela sommaren hade bina varit exemplariskt vänliga förutom denna dag då de skulle få foder. Det var en lagom klunga bin på anoraknätet och givetvis nådde ett litet bi min näsa med sin gadd. Ni som provat tårgas vet hur näsa och ögon rinner och samma effekt när man med ett bistick på näsan kan jag lova. Då stod det en gubbe bredvid och fick sig ett skratt, ”-Vad skulle det vara bra för ?” var kommentaren jag fick och hört några gånger i mitt liv. Ett par veckor senare fick jag köpt mig en slunga och väntade hoppfullt mot första skörden.

Eftersom jag är rationell och tyckte att 20 kib honung var för lite att kladda ner en slunga och allt annat för, köpte jag mig sex bisamhällen till på värkanten. ”-Det är till att bli storodlare.” sade någon biodlare till mig. Ja, ja det skall väl inte vara så farligt tänkte jag, lade spärrgaller i botten på mina kupor och åkte på semester ett par veckor. De flesta kuporna ville till att svärma, spärrgaller är en bra uppfinning reflekterade jag. En kupa blev utan spärrgaller vid föräldrahemmet. Pappa, som lugnt satt ute

i sin trädgård och drack kaffe en förmiddag, undrade varför planen gick så lågt utan att synas, men icke, det var en bisvärm. Där föddes hans intresse för bin snabbt och lätt igen. Jag tror aldrig att bina förstod vad som hände, ena sekunden i ett träd, nästa i en papplåda och sedan snabbt som ögat nerskakade i en kupa. För alla nyfikna, de är kvar och fyllde till hösten gott upp tio LN-ramar vid invintring. Det var ett entusiastiskt samtal jag fick på min semester om bestyren i alla fall.

Väl hemma fick jag se att nog svärmade bina i tid och otid, gärna ett par kupor åt gången, så det blev ordentlig aktivitet i trädgården. Beställde ett antal drottningar av Mats i Kinna, du får de vid midsommar svarade han. Otur tänkte jag, mina nya bin hade redan visat vad de går för, alltför aktiva med gadden alltså. I midsommar veckan levererades drottningarna och jag, pappa och min vän skred till verket med att byta drottningar samtidigt som vi skattade kuporna. Detta är inget jag rekommenderar om bina är vildsinta, tro mig, 20-30 bistick och sju som mest på ett finger fick jag den veckan. Händerna såg mer ut som kojuver än händer och är jobbiga att använda när man skattar och slungar honung. Midsommar afton gick åt till att slunga honung och någon vecka sedan tappades honungen på burkar, 150 kg blev första omgången. Första gången man ser över tvåhundra honungsburkar blir man lite fundersam, hur blir jag av med allt detta???, åtta veckor senare fanns inte en burk...



Roland vid sitt första samhälle (gjutna kupan). Grabben bredvid är Lars-Göran Rickardsson, Sandared.
Foto: Roland Albrecht

Bina var aktiva på att sticka oss vid gräsklippning och vid besök i kuporna. Först i augusti började de lugna ner sig, för att bli stick lystna igen strax innan invintring. Förra året kunde jag inte räkna mina bisticck. De gamla biodlarna brukar trösta en med, " -Man blir ena som immun efter ett par år..." Jo, tack för upplysningen tänkte jag torrt och tog nästa tablett för att bli av med svullnad och klåda. Givetvis ville inte två samhällen ta emot sina nya drottningar, tipset från Mats var att sätta drottningen i en låda med nyslungade ramar vilket föll ut väl.

Sensommaren kom och en runda med skattning, denna gång hos vänliga bin, vilka inte stack mig. Det blev 100kg honung till. Fantastisk vad den honungen kunde jäsa bra när den stod framme. Mina kunder tyckte det var en ypperlig honung, som bara blev mer och mer i burken. Denna honung hade en mer kryddig smak och lämpade sig väl med att blandas ut i vispad grädde, som serverades till vaniljglass och varm hallonsås.

Vad tänker man då som "storodlare" under sin första säsong... Jo, det hade varit bra om man har en mentor som har tid att stå bredvid med huvudet i kupan och hjälpa till precis då man undrar vad skall jag kontrollera nu eller varför gör mina bin så här ? Jag skulle tänka mig att en dylik mentor har pensionerat sig och har tid för mentorskapet. Vet ju att man knappt har tid med sig själv efter arbetet på vardagarna och hur skall man då kunna vara en god mentor om man är stressad?

Bin är en fantastisk företeelse på vår planet och väl värd att vårda, det är intressant och många lyssnar gärna på mig då jag berättar om min hobby som biodlare. Det är stimulerande att få stå därute med huvudet i kupan och bara kolla på deras flitighet, under förutsättning att de inte vill plåga livet ur en förstås. Jag hoppas att fler tar upp denna hobby och att man själv kanske kan locka någon till det.

Honung är gott,
Roland Albrecht

PS. Om Du är nybörjare och inte enbart ser sticklystna bin som en utmaning vill vi informera om att det även finns så kallade "kortbyxabin" (som Åke Ferm i Sätilla kallar dom). Kontakta en erfaren biodlare om du behöver hjälp med att byta drottning till en snällare variant.

Red.

Från föreningen medlem i Hofors har vi fått en hälsning. Göran bodde tidigare i Olsfors och flyttade 1994. Göran har valt att tillhöra vår lokalförening även efter flytten norröver.

Hej alla biodlare!

Efter att ha bott något år här i här i Gästrikland skaffade jag ett bisamhälle igen. Året efter åkte jag till Hallsberg, som ligger utanför Örebro, och införskaffade mig en avläggare med Elgondobin med tillhörande drottning. Detta samhälle blev väldigt starkt och när det satt på fem lågnormal-lådor så blev det en avläggare till. Det blev ytterligare en resa till Hallsberg, 40 mil tur och retur, och jag köpte ytterligare två avläggare med Elgondobin. Dessa bin är väldigt arbetsamma och drar in mycket honung. Nu har jag fem samhällen, varav fyra har dragit in mer än 40 kg honung per samhälle den gångna säsongen. Ett samhälle blev för svagt av den avläggare som jag själv gjorde på sensommaren.



Foto: Göran Hellgren.

Och nu till bihuset. Jag byggde ett hönshus tidigare. Vi hade väldigt många höns och påfåglar, men det blev det ganska jobbigt och vi sålde alltsammans. Jag rensade och städade rent i hela huset, och så kom jag på idén att det ska bli ett bihus istället. Det är väldigt bra för nu har jag allt bimaterial samlat på ett ställe. (Se bild på första sidan, reds anm.).

Till sist men inte minst så har vi väldigt mycket blommor här. Det finns otroligt mycket blåsippor, vilket det inte finns så mycket av i södra Sverige, och Liljekonvalj som är Gästriklands blomma.

Nu får vi hoppas att det blir ett riktigt fint bi-år och bi-sommar med mycket honung. Nu får ni alla biodlare ha det så bra, vi hörs väl framöver...

Många hälsningar från
Berit och Göran Hellgren

Behandling av Varroa i Södra Mark

År 2000 påträffades det första varroakvalstret i Södra Marks bf. Trots upprepade inläggningar med galler hade inga kvalster kunnat konstateras. Bimannen hade ca 12 samhällen och sprutade dom med mjölksyra, fick som mest ned cirka 180 kvalster i första behandlingen på den mest angripna kupan. Sedan behandlades kuporna 3-4 gånger på hösten. Övriga biodlare tog saken ganska lugnt, med undantag av ett par som behandlade sina samhällen 3 gånger med mjölksyra, dom fann 6 kvalster på 23 samhällen.

2001 inledde bimannen med behandling av yngelrum med mjölksyra och drönarramar, fortsatte hela sommaren med behandlingen. Han hade ett högt kvalstertryck utifrån. Per Tikkanen hade tillverkat ett stort antal drönarramar, som alla fick ta gratis till sina samhällen. Dom delades ut vid vårmötet. Övriga tog saken ganska lugnt, någon behandlade sina samhällen med mjölksyra. Dom 2 undantagen behandlade sina samhällen 3 gånger på våren + drönarramar. Under sommaren kontrollerade dom med underläggsgaller + mjölksyra och fick ned 2-5 kvalster i 3-4 kupor. Efter slutskattning behandlade dom sina samhällen 3 gånger även dom som inte hade visat något nedfall.

2002 hade bimannen slagit ihop sina samhällen och minskat från 12 till 2 på grund av att tiden inte räcker till. Han behandlar med mjölksyra och drönarramar. På vårmötet frågade sekreteraren hur många som behandlat med mjölksyra och drönarramar, men det blev ganska tyst. Några hade behandlat 1 gång med mjölksyra på våren men dom flesta hade inte satt i sina drönarramar. De 2 undantagen behandlade 3 gånger på våren och 3 gånger på sommaren med mjölksyra och drönarramar.

Under sommaren ringde en ganska ny biodlare och sade att hans båda samhällen hade gått ned i bistryka och aktivitet. En annan odlare sade att hans samhällen hade klappat ihop. Så kom det fram att lite varstans fanns samhällen i dålig kondition. De 2 undantagen hade var sitt samhälle som gått ned i styrka och det är tveksamt om dom klarar vintern. De övriga medlemmarna hade förlorat cirka 36 samhällen till invintringen och siffrorna är säkert inte slut ännu.

Trots att kvalstret har funnits i 3 år verkar det som många blev överraskade av det snabba sammanbrottet i kuporna som varroan medförde.

Kjell-Erik Andersson, Istorp

Saftmaja



Mats med sin Maja.
Foto: Leif Olausson

Den som använder avtäckningsgaffel för att ta bort locken på vaxkakorna vid skattning får ju så kallat avtäckningsvax över. Detta brukar man spara i en spann eller dylikt och sedan slänger man täckvaxet ihop med vaxet som man skurit ut ur ramarna och skickar alltihop till exempelvis Tofta för återvinning.

Men just täckvaxet kan man återvinna själv, eller sälja till någon som är intresserad av rent vax för exempelvis ljusgjutning och bisalvetillverkning. För att återvinna vaxet måste man ha tillgång till de', som Mats Wallin i Hyssna har, en saftmaja. Han fick tag i en på loppmarknad för en tia', den går ju inte att använda till safttillverkning efter vaxåtervinningen precis.

Mats håller bara i vatten i undergrytan och ställer den på en el-platta, på med övergrytan och fyller den fullt med täckvax, å på med värmen. "De' rinner så jädrar så de'" som han uttrycker sej. Han gör två genomkörningar + en tredje då han samtidigt silar vaxet genom en nylonstrumpa.

Efter det får han fram det finaste ljusgula vax man kan tänka sig och det resulterar i att han kan gjuta underbara ljus. Förra säsongen fick han ihop cirka 12 kilo täckvax och eftersom det knappt blir någon vikt förlust efter reningen fick så fick han alltså cirka 12 kilo rent vax till gjutning och tillverkning av olika slags salvor.

Christer Berntsson

Sjuhärads Biodlaredistrikt

Rapport från årsmöte den 15 februari 2003

Från distriktets årsmöte har vi noterat följande punkter.

- Länsförbundet nya namn är Sjuhärads biodlaredistrikt.
- Förbundet har 10 lokalföreningar och medlemsantal 381 st.
- Föreningarna invintrade år 2002 1440 st samhällen (2001 var det 1320 st). Hur många vinterförluster det blivit vet vi inte i skrivandets stund.
- Föreningarna har rapporterat 43 297 kg honung, det är ca 30 kg per samhälle.
- Varroan har kommit in på knutarna. Den har upptäckts i Berghem, Öxabäck, Svenjunga, Fristla och Gällstad (vad manne det bli av detta).
- Irene Jönsson omvaldes som ordförande.
- Det trycktes på att lokalföreningarna ska finnas med i telefonkatalogen med telefonnummer som gemene man kan ringa vid svärmar och annat när det gäller biodling.
- Motioner till SBR:s riksförbundsmöte antogs, en angående honungshantering där SBR utarbetar riktlinjer för småbiodlare och deras hantering av honung samt en ändring i de nya stadgarna språkligt. Biodlardistrikt och Biodlarförening ändras till Biodlaredistrikt och Biodlareförening. Biodlarförening blir rent språkligt en förening för biodling, medan en biodlareförening blir en förening för, med och av biodlare.
- Remissvar till honungsbedömningsreglemente: Vattenhalt: att det skall vara vattenhalt mindre än 20% för all honung (Ljunghonung hade högre gräns i det tidigare förslaget). Konsistens: ha en bredbar trögflytande till fast konsistens.
- Uppställningsplats för bikupor skall anmälas till länsstyrelsen i år 2003, detta skall göras vart tredje år för att underlätta för bitillsyningsansvarig.
- Kontaktpersoner inom distriktets tre kommittéer (dessa kan man kontakta när man söker råd och rön):
Sjukdom: Mats Persson, Skene.
Avel: Åke Ferm, Sätilla.
Miljö: Björn Jakobsson, Tämta.

Efter mötet och lunchen talade Per Idestrom om vad SBR är och vad de håller på med. Per började sin biodlarbana på Lilleruds lantbruksskola med en 20 veckors kurs i biodling. Han är suppleant i SBRs styrelse och ledamot av NordBi-styrelsen. Per bor numera i Ulricehamn och tillhör alltså vårt distrikt.

SBR har följande organisation: Förbundsstämma, förbundsstyrelse, arbetsutskott, avelskommitté, redaktion och PR kommitté, miljö och konsumentkommitté, redskapskommitté, utlandskommitté, sjukdomskommitté och utbildningskommitté. SBR har också en hemsida samt Bitidningen som alla medlemmar får.

Rapport från valda ombud
Sigge, Leif, Arnold och Christer

Rävlandaortens Biodlareförening

Verksamhetsberättelse för perioden 2001-10-01 - 2002-09-30.

Styrelsen har bestått av:	Ordförande	Gert Claesson
	Vice ordf	Christer Berntsson
	Kassör	Monica Selling
	Sekreterare	Arnold Andreasson
	Ledamot	Leif Olausson
	Suppleanter	Sigge Bodén
		Gerhard Holgersson

Sommaren 2002 var den varmaste sommaren på mer än 100 år och den "goa" sommarvarmen höll i sig till mitten av september. Varmar somrar brukar innebära torka och utebliven nektarproduktion, men denna varma sommar avbröts av några perider med rejäl rotblöta så växtligheten höll sig frodig. Honungsproduktionen blev i snitt 38,7 kg per övervintrat bisamhälle. Detta är det bästa resultatet sedan 1989.

Årsmötet för år 2001 hölls i Åsenstugan, Bollebygds hembygdsgård, och det var 25 personer närvarande. Styrelsen har haft två möten under verksamhetsåret där årets aktiviteter samt årsmötet planerades. Antalet medlemmar i lokalföreningen som är registrerade hos SBR är 55 stycken. Tre av dessa är familjemedlemmar och dessutom har vi 5 lokala medlemmar. Christer Berntsson är suppleant i länsförbundets styrelse.

Det finns ett litet tillflöde av nya biodlare till föreningen, bland annat har Vuxenskolan en "kamratförening för biodlare" där det är 5 personer anmälda, uteslutande nya biodlare.

Undertecknad har deltagit vid Bollebygds föreningsarkivs årsmöte. Det som återstår för vår del är att inhandla arkivmappar och placera materialet i arkivet.

Medlemmar i lokalföreningen har presenterat biodling och biodlingens produkter på hembygdsgården i Bollebygd och vid Biodlingens dag på Gammelgården i Rävlanda. Även på Strömmadagen, som genomförs vartannat år, var vi med i samarbete med representanter från Marks Härads biodlareförening.

Vårsmötet den 28 mars hölls som vanligt i Orinto-stugan och bestod av en filmkväll och allmänna diskussioner. Vid höstmötet den 5 augusti besökte vi Marks Härads biodlareförenings föreningsbigård i Hönekullen i Hajom vilket är en mycket välskött och trevlig föreningsbigård. Efter ett tips från vår ordförande Gert Claesson fick denna föreningsbigård senare under hösten besök av SVT och ett reportage om honung spelades in där. Det var till programserien Mat med Tina Nordström och Thomas Tengby. Åke Ferm och Mats Wallin från Marks härads bf fick demonstrera biodling och honungsslungning.

Vi har haft två biträffar under året. Vårbiträffen den 27 maj var hemma hos Sievert Klementsson. Vid sommarbiträffen den 27 maj åkte vi till Ödegården i Rävlanda och besökte Gustav Gustavsson och hans bin.

Sjukdomskommittén låter meddela att någon bisjukdom ej rapporterats inom lokalföreningen.

Styrelsen lämnar härmed verksamhetsberättelsen för år 2002 till handlingarna, tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och önskar ett Gott Nytt Bi-år.

Bollebygd i November 2002
Arnold Andreasson, sekreterare.

Årsmötesprotokoll år 2002

Protokoll fört vid Rävlandærtens biodlareförenings årsmöte den 17 november 2002.

Mötet hölls i RAIS stuga i Rävlanda.

Det var 37 personer närvarande.

§ 1

Mötet öppnades och föreningens ordföranden Gert Claesson hälsade alla välkomna till 2002 års årsmöte. Ett speciellt välkomnande riktades till "TV-kändisarna från programmet Mat", Åke Ferm och Mats Wallin.

§ 2

Till att leda dagens förhandlingar valdes sittande ordföranden Gert Claesson, och till mötets sekreterare valdes undertecknad.

Till justeringsmän valdes Gerhard Holgersson och Lars-Inge Johansson.

§ 3

Föredragningslistan godkändes.

§ 4

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 5a

Verksamhetsberättelse för året som gått lästes upp. Korrigering för felaktighet i samband med värbiträffen gjordes.

§ 5b

Monica Selling redogjorde för föreningens finanser. Förra året var ett tillväxtår men detta året har gett färre intäkter.

§ 5c

Föreningens revisorer har granskat och godkänt kassaboken.

§ 6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

§ 7

Skrivelser. Utskick presenterades av Christer Berntsson:

- Varroan kryper allt närmare och finns bland annat i Berghem och Fritsla.
- Avelskommitén: Delar av vår förening finns i zon 2 och andra i zon 3.
- Miljökommitén: Svenskt Sigill, miljöhusesyn, etc.

§ 8

Styrelsens förslag angående verksamhet för det kommande året:

- Värmöte: Föredrag med Kjell Erik Andersson, Istorp.
- Biträffar: Bengt Olausson och Clois Serneberg.
- Höstmötet planeras av styrelsen.

Nya biodlare finns som har anmält intresse.

Utåtriktade aktiviteter: Hembygd dagarna.

Beslut angående lokalföreningens andel av medlemsavgiften: 35 kr oavsett typ av medlemsform. Benämningen "lokala medlemmar" bör ersättas med "stödande medlemmar".

Budget: I år har vi ingen budget men detta måste vi ha nästa år.

§ 9

Förslag till de nya stadgarna redovisades av Christer Berntsson. Noteras kan att i kallelsen till nästa årsmöte ska valberedningens förslag samt budget bifogas. Senaste versionen av stadgar finns på SBRs hemsida (www.biodlarna.se).

§ 10

Till ordförande valdes Gert Claesson omval, 1 år

§ 11

Till styrelseledamöter valdes: Monica Selling omval, 2 år

Sigge Bodén nyval, 2 år

§ 12

Som ersättare valdes: Roland Albrecht nyval 2 år

§ 13

Till honungsbedömningskommitté valdes:

Christer Berntsson (omval), Leif Olausson (omval) och Lars-Inge Johansson (nyval).

Val av kontaktmän och tillika sjukdomskommitté:

Rävlandaområdet: Uno Carlsson, omval

Hindåsområdet: Bengt Olausson, omval

Töllsjöområdet: Lars-Inge Johansson, omval

Sättilaområdet: Leif Olausson, omval

Hällingsjöområdet 1: Tommy Stevander, omval

Hällingsjöområdet 2: Bo Berglund, omval

Bollebygdsområdet 1: Gert Claesson, omval

Bollebygdsområdet 2: Sigge Bodén, omval

Till korresponderande medlem valdes: Christer Berntsson.

Till redaktionen för bibladet valdes: Arnold Andreasson och Christer Berntsson.

§ 14

Till revisor valdes: Arne Lind omval, 2 år

§ 15

Till ersättare för revisor valdes: Uno Carlsson omval, 2 år

§ 16

Till valberedningen valdes Arnold Andreasson, nyval 3 år.

§ 17

Som ombud till distriktets årsmöte möten valdes:

Leif Olausson, Arnold Andreasson och Sigge Bodén.

Ersättare: Roland Albrecht, Lars-Inge Johansson och Bengt Olausson.

§ 18

Inga övriga valärenden fanns (ombud till samverkande organisationer, etc.).

§ 19

Övriga frågor.

- Uno Carlsson kan ta över den kupa som tidigare fanns på föreningsbigården.
- Nya medlemmar kommer att tas väl om hand i den studiecirkel som planeras i samarbete med vuxenskolan. Faddersystem är också ett bra sätt att ta hand om nya medlemmar.
- Vår lokalförening firar 70 år och representanterna från Marks härads bf gratulerade oss. "Vi ska vara glada för den aktiva lokalförening som vi har."

§ 20

Förhandlingarna avslutades och ordföranden tackade deltagarna för visat intresse.

Bollebygd i December 2002.

Arnold Andreasson, sekreterare.

Justeras:

Gerhard Holgersson

Lars-Inge Johansson

PS. Originalen till detta protokoll återfinns i föreningens protokollbok.

Statistik för år 2002

Antal medlemmar	55 st (+ 5 lokala medlemmar).
Antal lämnade rapporter:	29 st.
Invintrade samhällen:	90 föregående höst, 101 denna höst.
Vinterförluster:	14 samhällen.
Svärmar:	15 st.
Vandring:	0 samhällen.
Honungsskörd:	2 939 kg.
Socket-åtgång:	753 kg.
Bifor-åtgång:	631 kg.
Biraser:	0 samhälle med Nordiska, 48 samhällen med Gula (italienska), 0 samhällen med Crainer, 36 samhällen med Buckfast, 17 samhällen med annan ras/blandras.
Antal samhällen:	2 medlem har 11-20 samhällen 1 medlem har 6-10 samhällen 12 medlemmar har 3-5 samhällen 10 medlemmar har 1-2 samhällen 3 medlemmar har 0 samhällen.
Honungsskörd:	38,7 kg per övervintrat samhälle.

HÅNING
ÄRGOTT



Puh som sykort: Ebba Andreasson.

Annonsler:

Köpes:

- **Bisamhällen och diverse bimaterial.** Deltagarna i nybörjarkursen behöver bra och billigt material. Kontakta Gert Claesson, tel: 033-28 55 47, 0705-72 17 12.
- **Bisamhällen önskas för pollinering.** Bengt Nord, Tubbed, Hindås, tel: 0301-10393.

Säljes:



MARKS BI & SNICKERI
Eget snickeri - Låga priser
Säluför även ljusmassa och ljusvekar
Varroabottnar tillverkas på beställning
Öppetider: Månd, Onsd, Fred 17-20
Lördag 10-13. Övriga söder: Ring först!
HEDE, 510 21 SÄTILA
Telefon 0301- 426 20



GULA BIDROTTNINGAR

Under säsongen kommer vi att leverera bidrottningar i mån av tillgång. Friparade, stationsparade eller inseminerade. Märkta och vingklippta.

PERSSENS BIGÅRD SKENE
Tel 0320-40007

Omslaget:

Göran Hellgrens bihus i Gästrikland.

Foto: Göran Hellgren.

Quacksam 2003